

House of Joy

WORKING FOR EACH TO REACH FULL POTENTIAL

Lieve Mensen,

5 februari, 2018

Deze update is om u bij te praten over **House of Joy**.

Velen van u hebben ons gevraagd om ons meer te vertellen over onszelf, over ons dagelijkse leven, etc. Komende week hopen we te werken aan een update waarin we vooral aandacht schenken aan ons leven hier.

LY, de huidige manager van House of Joy is net bij ons op bezoek geweest. We willen daarom de gelegenheid nemen om n.a.v. de tijd met haar u bij te praten over dit werk. Acht maanden geleden vertrokken we. Dus, uit het oog, maar zeker niet uit het hart.

Dagelijks denken we aan de jongelui en bidden we voor hen; voor God's genade, voor Zijn interventie in hun levens. We bidden voor ruimte voor hen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen; vrijheid om te zijn wie ze zijn. We bidden dat ze iedere dag liefde zullen ervaren en ontvangen.

We begrijpen nu nog een beetje beter, hoe belangrijk het is dat we blijven schrijven en vertellen. Acht maanden zijn we nog maar weg, sommige namen van jongelui, die we al vele jaren kennen, beginnen een beetje weg te zakken.

Het was goed om persoonlijk met LY te kunnen praten en te horen hoe het met House of Joy gaat. De vele plaatjes die we steeds toegestuurd krijgen, laten ons zien, dat de vreugde nog even groot is. Nu de



Vijf van de acht teamleden. Sneeuw – heerlijk en bijzonder!.

registratie erdoor is, kan er met meer vrijheid gewerkt worden aan het leggen van contacten. Zo werkt het nu eenmaal! Er was recentelijk iemand die van HoJ had gehoord en een 'kijkje' kwam nemen. Hij was zo onder de indruk, dat hij de hele dag bleef en 's middags zelfs mee ging om de jongelui naar het Huis terug te brengen, daarna reed hij mee terug naar HoJ, om daar nog weer door te praten over het werk. Hij was vooral geraakt door **de liefde**. "Hoe kunnen jullie zo lief hebben?" Het team gaf eerlijk aan dat dit niet iets is wat ze van nature mee hebben gekregen, maar dat het Zijn liefde is die door hen heen werkt. Dat was een nieuw idee, maar één waar hij over door bleef

vragen... . De man is zelf gehandicapt en wil met de mogelijkheden die hij heeft andere gehandicapten, die het nog minder hebben dan hem, helpen. Er is nu overleg gaande over hoe hij zou kunnen helpen. Het klinkt alsof er allerlei mogelijkheden zouden kunnen zijn. We Vragen en we Wachten af! LY is in ieder geval enthousiast en is actief bezig met al deze dingen.

Van overheidswege wordt aangemoedigd dat er gespecialiseerde staf binnen het team is. LY heeft haar Counselor Diploma. Zij deed dezelfde opleiding als Trudy. Zij heeft ook haar licentie gehaald. Dit geeft haar het recht om in het land een eigen praktijk te hebben. Verder zoeken ze naar mogelijkheden om staf met specialisaties op het gebied van bijzondere behoeften, binnen het team te hebben.

Verschillende scenarios zijn hiervoor de revue gepasseerd. Zou het team de mogelijkheden hiertoe vinden dan zou dat een geweldige ontwikkeling zijn voor House of Joy en voor de jongelui. Ook zou dit nieuwe deuren openen binnen het sociale systeem.

Verder is er interesse om te kijken hoe het werk meer zelf-voorzienend kan worden. Dit is een moeilijk onderwerp. Zoveel van de jongelui zouden graag een dagelijkse taak hebben in iets wat ze ook plezier geeft. Het Huis, waar ze wonen, vindt dit lastig en heeft zo haar eigen gedachten. We hopen dat als gevolg van de nieuwe registratie en het partnerschap met de Gehandicapten Associatie, mogelijkheden gaan zijn om gesprekken aan te gaan, die meer eenheid gaan brengen in de verlangens voor de jongelui. Verandering van harten (of leiderschap) zal hier voor nodig zijn, dus het is een punt van AanDacht.

LY kwam onverwachts naar Hong Kong, vanwege een persoonlijke situatie. Zij liep daardoor Cor mis, die een dag na haar aankomst hier, vertrok naar G. en de jongelui in het Huis opzocht. Er is één foto in het bijzonder, die wel heel erg duidelijk weergeeft wat het betekent voor de jongelui, en voor Cor, om elkaar weer te ontmoeten!

Het was super koud in G. Hij had mutsen meegenomen van hier, en zoals u ziet, worden die met vreugde gedragen! We denken dat het goed is dat we de jongelui op blijven zoeken, maar soms vragen we ons af, maak we het makkelijker of moeilijker voor hen? Nadat hij weer terug was, kwam hij het verhaal van Cornelius tegen. Cor heet hier, in Hong Kong, 'Cornelius' (makkelijker voor de luitjes hier.) In het verhaal zegt Petrus tegen Cornelius, je gebeden en aalmoezen/geschenken hebben mij bereikt; ik heb ze gezien; ik heb ze aangenomen. Het kwam bij Cor binnen als een woord van bemoediging voor hem. Dat het bezoeken van de jongelui, ook al is het maar een keer per paar maanden, waardevol is. We vertrouwen dat het de jongelui bevestigt, dat we hen niet willen verlaten – we blijven terugkomen – dat het nodig was dat we gingen, maar dat wij om hen geven en er voor hen willen zijn.



Financiën zijn een uitdaging geweest en nog steeds. Een uitdaging voor het vertrouwen op Hem! Want, hoewel de staf twee maanden moest wachten op hun salaris en dat was erg lastig voor sommigen, ze bleven. Een half jaar geleden was er de dreiging van een soortgelijke situatie en toen was de enige

oplossing die men zag, 'deuren dicht'. Ditmaal was dat niet eens een vraag! Ze gingen door! Het werk is niet langer: 'het werk van Cor en Trudy', het is 'hun eigen werk'. Dat is duidelijk te zien, ook hierdoor. Een uitdaging in vertrouwen. Zeker! We weten dat dit werk Zijn werk is en Hij zal er voor zorgen. Hartelijk dank voor degenen onder jullie die Vader gezocht hebben en gestreden hebben hiervoor, en hartelijk dank voor degenen die gaven.

Wij hopen in april/mei een volgend bezoek te brengen. We kregen recentelijk een gift, die we voor de kosten voor die reis apart hebben gezet, dus de financiën zullen ons niet weerhouden om te gaan. 😊

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, het warme hart voor House of Joy, uw gebeden voor de jongelui en de staf,

En een warme groet vanuit een koud Hong Kong,

Cor en Trudy

U kunt House of Joy helpen door uw gift te storten op IBAN Bankrekening: ING: NL71 INGB 0003 9368 45 m.v.v. project House of Joy.

Ook kunt u House of Joy steunen via PayPal: HouseofJoykids@hotmail.com.

Indien u ons persoonlijk wilt ondersteunen, dan kan dit door uw gift te storten op IBAN Bankrekening: NL35INGB0001152914, ten name van: Stichting 'Samen op de Bres', onder vermelding van: Crossroads, Azie.